

Zomerinfo KerkvoorNu



Fijn dat je er bent. Even wat informatie voor **de zomer van 2020**.

We beginnen even met de veiligheid: De Stek wordt dagelijks schoongemaakt, essentiële onderdelen (denk aan deurklinken, toiletten) worden extra gereinigd. Iedereen wast de handen bij binnenkomst en houdt 1,5 meter afstand. Omdat het gebouw vorig jaar is opgeleverd, hebben we een hypermodern luchtverversingsysteem. Het is berekend op 600 mensen (er staan nu 170 stoelen) en heeft een capaciteit van 2200 liter verse lucht per seconde!

Voor de zomer is het verplicht om je voor elke dienst in te schrijven. Ook voor de KidzClub. Geef vooraf aan dat jij en je gezinsleden geen verkoudheidsklachten hebben. Aanmelden kan via kerkvoornu.nl.

Zomerdiensten

Ook deze zomer zijn er live diensten. Er is aanbidding en verschillende gastsprekers zullen preken. Sommigen van hen kennen we al jaren, anderen komen uit ons eigen midden. Het geeft diversiteit en kleur aan Gods kerk dat we de inhoud met zoveel mensen dragen.

[#wijzijnkerk](https://www.instagram.com/wijzijnkerk).

Elke zondag is iemand van de raad van KerkvoorNu aanwezig en verantwoordelijk. Heb je vragen? Mail naar raad@kerkvoornu.nl

Vakantie

De Stek is deze zomer doordeweeks van 27 juli t/m 15 augustus gesloten. De diensten gaan wel door!

NEXT Generation: End of Lock down Party

Op 28-29 augustus is er een 'End of Lock down party'. Een feest met overnachting in de Stek. Meer informatie volgt, opgeven kan nu al via next@kerkvoornu.nl. Je vrienden zijn zeker welkom.

In de zomervakantie zijn er een paar leuke **NEXT Chill Nights** -17 & 24 juli en 21 augustus. Je hoeft je niet op te geven, kom lekker langs in de Stek.

Stap in de Kleine Groep

We houden er rekening mee dat we ook volgend seizoen niet altijd in het groot samen kunnen komen. Daarom zetten we extra in op kleine groepen die elkaars geloof voeden en versterken. Denk aan groepen van max. 5 mensen, zodat je altijd bij samen kunt komen.



Er zijn drie soorten kleine groepen:

- **K25**, gebaseerd op 1Korintiërs 2:5 "uw geloof moet niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God".
We trekken een jaar lang, wekelijks met elkaar op en werken aan het karakter van een discipel van Jezus.
Dit is ook een goede cursus om in te stappen als je nieuw bent in de gemeente.
- **222**, n.a.v. 2Timoteus 2:2: "Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen."
Een jaar lang intensief samen optrekken, waarin we leren, ervaren en doen.
Word een discipel die discipelen voortbrengt!
- **Kring** naar het model van Handelingen 2. Tweewekelijks samen delen, leren uit Gods woord, samen eten en bidden.
Komend seizoen nemen we een duik in de Bijbelboeken Jesaja en Romeinen. Je kunt je hiervoor persoonlijk of als groep opgeven.

Op 19 augustus om 19.45 uur houden we nog een Zoomavond waarin we je informeren over deze kleine groepen. Geef je op via info@kerkvoornu.nl.

Insta

Via Instagram willen we mensen enthousiast maken voor de Bijbel om zo God beter te leren kennen! Dat doen we door elke week drie keer een foto te plaatsen met een Bijbelstuk. Geen vers, maar een hoofdstuk. Zodat je er echt even voor moet zitten. ☺
Lees vooral door. Meer lezen zal je meer verlangend maken naar wat God te zeggen heeft.

Opdragen

Op 20 september hopen we de kinderen die in de afgelopen tijd geboren zijn, op te dragen aan God. De kinderen worden gezegend en ouders en de gemeente nemen hun verantwoordelijkheid in het leren en voorleven van ons geloof.

Start van het seizoen

Op zondag 6 september starten we het nieuwe seizoen. We hebben geleerd om in deze maanden niet te ver vooruit te plannen. Wat we gaan doen bedenken we tegen die tijd en we laten je het weten.

